

## “Met een washandje en een emmer water kom je een heel eind”



door Femke Oosterom

**Reizen, vrijwilligerswerk doen, je ziet wat van de wereld terwijl je de wereld ook een stukje beter maakt. Veel avonturiers dromen hiervan maar komen niet weg uit hun dagelijkse leven. De Vathorsters Don en Jennifer wel, zij gaan hun droom waarmaken. Voordat het zover is, doen zij met hun Landrover eerst op 12 juli VathorstNOW! aan. In het Park van de Tijden zijn zij die dag met hun uitgestalde Landrover aanwezig, zodat het publiek een nieuwsgierige blik kan werpen in hun reishuis en vragen kan stellen. Ook verkopen zij er hun flessen wijn.**

### De opbrengst gaat naar de stichting Friends Ineed.

Don (29) en Jennifer (28) zijn een avontuurlijk koppel. Zij hebben elkaar elf jaar geleden leren kennen en zijn nu negen jaar samen. Na een jaartje middelbaar toeristisch en recreatief onderwijs (MTRO) zijn ze naar de internationale hogeschool in Breda gegaan, waar zij huisgenoten waren. De twee bleken veel gemeen te hebben en een liefdesrelatie was snel geboren. “Na in verschillende huurhuizen te hebben gewoond stonden we op het punt eindelijk een huis te gaan kopen. Maar we hebben allebei een pas-

sie voor reizen en bedachten ons of wij dit nu wel écht wilden. We hebben samen al veel gereisd: vooral backpacken, gewoon een ticket en de Lonely Planet kopen en go with the flow. Eigenlijk wilden wij nog één keer een grote reis maken. Als je eenmaal een goede carrière, een koophuis en je normale dagelijkse leven hebt, wordt het steeds moeilijker om daar uit te stappen. Nu kunnen we zo’n reis nog gaan maken”, vertelt Jennifer over het ontstaan van hun plan.

### Cultuur snuiven

“Maar hoe maak je die wereldreis?, vervolgt Jennifer, “Niet weer gewoon met het vliegtuig, maar met de auto over land naar Australië! Ondertussen hadden we al een leuk huis gevonden, maar het voelde niet helemaal goed. Dus hebben wij op het laatste moment besloten het huis niet te kopen en met een landrover naar Australië te gaan. We hebben inmiddels de huur van onze woning opgezegd en eind augustus vertrekken wij. Don en ik willen ongeveer 1,5 jaar wegblijven. Lekker veel cultuur opsnuiven, maar vooral ook de niet-toeristische plekken bezoeken om te zien wat de leefstijl van mensen in verschillende landen is”.

De knoop was doorgehakt, nu moest alles nog geregeld worden. Maar hoe en waar begin je met de voorbereidingen? “Wij hadden geld gespaard voor het huis dat we wilden kopen. Nu kunnen we dat geld mooi gebruiken voor onze reis. We zijn begonnen met ons te verdiepen in wat zo’n reis allemaal



met zich mee brengt en met welke auto zo’n reis het beste te maken is. Je stippelt de route uit. En waar moeten we financieel aan denken? Veel onderzoek deden we via internet en een stel dat al zo’n grote reis had gemaakt nodigden we bij ons thuis uit. Zo’n reis maak je voornamelijk met de Landrover of met een Toyota Landcruiser, ontdekten wij. Vervolgens hebben we in oktober de Landrover aangeschaft.

### Landrover

Er komt veel kijken bij de voorbereiding van zo’n grote reis. Dat is meer dan zorgen voor de juiste inentingen en het op orde hebben van de reisbescheiden. Je stippelt de route

uit. Je verdiept je in de landen die je gaat doorkruisen, met behulp van de bekende Lonely Planet gidsen. Je leest de verhalen op internet van mensen die een soortgelijke reis gemaakt hebben. We hebben ontzettend veel aan alle tips en adviezen die we krijgen. Iedereen doet het weliswaar op zijn eigen manier, maar toch zitten er af en toe ideeën bij waar we zelf niet op zouden komen en die we nu toepassen.”

Daarnaast moeten ook voorbereidingen worden getroffen voor de Landrover. Het bouwjaar van de Landrover is 1998. Don vertelt, terwijl hij intussen aan de auto klust: “We hebben bewust voor dit bouwjaar gekozen omdat nieuwere auto’s



meer technische snufjes bezitten, zoals elektrische ramen. Maar hoe meer technologie er in een auto zit, hoe meer er kapot kan gaan en dat kunnen we onderweg natuurlijk niet gebruiken". Jennifer vult aan: "Je kunt het zo mooi en duur maken als je zelf wilt. Helaas hebben we niet zo'n groot budget en geldt voor ons: hoe goedkoper en eenvoudiger, hoe langer we kunnen reizen. Er zijn mensen die hun Landrover laten ombouwen/prepareren en/of een mooi inbouw laten maken. Wij proberen zoveel mogelijk zelf te doen, met hulp van vrienden".

Don en Jennifer redden zich bijvoorbeeld met een 2pits gassteltje. Opmerkelijk is hun slaapplek in de LaRo. "We slapen in een daktent. Deze zit op de Landrover gemonteerd en is speciaal voor dit soort reizen gemaakt en dus het meest geschikt. Hij is binnen vijf minuten uitgeklast. Boven op de wagen zit je vaak het veiligst en is het de koelste plek", legt Jennifer uit. "Behalve een tent op het dak willen we ook de mogelijkheid hebben om in noodsituaties in de auto zelf te kunnen slapen. Momenteel zijn we aan het kijken hoe we dit het beste kunnen maken en hoe we de auto van binnen moeten gaan indelen".

#### Risicogebieden

Zo'n reis is verre van luxe, je mag dus niet verwachten dat je iedere dag een frisse douche kunt nemen. "We zullen zoveel mogelijk op campings gaan staan. Maar als die er niet zijn hopen we bij mensen thuis te kunnen douchen. Anders is er nog een optie: we hebben altijd water bij ons, dat is een must. Dan kan je aan een waterzak een slang en een soort douchekop aansluiten. Zo

moet je dan douchen. Ach, je komt met een washandje en een emmer water ook een heel eind".

Om alvast een beetje het idee te krijgen hoe de trip met de Landrover zal vergaan, gaan Don en Jennifer af en toe 'proefkamperen'. Zo kunnen ze vast in de stemming komen en heel belangrijk: dingen die er eventueel verbeterd of anders gedaan moeten worden vallen dan op. Zij leerden bijvoorbeeld terreinrijden tijdens het jubileumweekend van de Landroverclub. Zo wordt stukje bij beetje de Landrover het perfecte reisgenootje.

Improvisatie en lef zijn wel de belangrijkste talenten die je moet bezitten voor zo'n avontuurlijke reis als deze. Vooral lef telt heel zwaar. "Via Europa willen we naar India met eindbestemming Australië. We rijden ook door Iran en Pakistan. Er is ons aangeraden om in die landen onze komst vooraf te melden bij de ambassade. Dan weten ze dat je in het land bent en zullen ze je in de gaten houden. Zo hebben we gehoord dat er soms wel eens begeleiding wordt geregeld voor bepaalde routes door in konvooien te rijden of dat je zelfs persoonlijke begeleiding krijgt. Uiteraard zullen we de risicogebieden vermijden.

#### Doel: €7000

Voor ieder land wordt er ongeveer een maand uitgetrokken om het te bezichtigen. Maar India wordt een bestemming met het belangrijkste doel: vrijwilligerswerk. "We gaan daar voor de Stichting Friends Indeed vrijwilligerswerk doen. Deze kleine stichting helpt voornamelijk weeskinderen, zieke en gehandicapte kinderen. Momenteel zijn zij bezig om een campus te bouwen in



het oosten van India. Een onderdeel van de campus is de ambulante zorg, hier hebben ze een 4x4 nodig om langs de omliggende dorpen te kunnen gaan voor medische zorg. Graag willen we deze 4x4 voor hen aanschaffen en ons doel is dan ook om €7000 in te zamelen. Dit bedrag wordt door de stichting Wilde Ganzen verdubbeld.

We hebben al wat donaties ontvangen van vrienden, collega's, kennissen. Een kerstloting voor goede doelen leverde €1000 op. Ook hebben we op rommelmarkten gestaan met spullen die we toch niet op wilden slaan en hier ook nog een aardig bedrag voor opgehaald, wat uiteraard rechtstreeks naar Friends Indeed gaat", licht Jennifer toe. Om ons doel van €7000 te bereiken, gaan we flessen wijn verkopen. U-



iteraard een wijnsoort uit Australië, omdat dat onze eindbestemming is. Met hulp van Wijnhandel Wijnig uit Baarn hebben we de wijn tegen een inkoopprijs kunnen krijgen en verkopen we deze voor de normale winkelwaarde. De opbrengst gaat uiteraard ook naar stichting Friends Indeed. We zijn overigens nog steeds op zoek naar mensen/bedrijven die ons zouden willen sponso-

ren of een donatie willen doen.

Nieuwsgierig geworden naar hoe de reis van Don en Jennifer gaat verlopen? Op [www.travelsick.nl](http://www.travelsick.nl) staat alle informatie over de reis. Eenmaal op reis zal het stel ook op deze site reisverslagen plaatsen. Voor de nieuwsbrief kunnen belangstellenden zich inschrijven via de site.

